

Bid voor de ziel van zijn trouwe dienaar
de Heer

ALFONS MESTAG

echtgenoot van Mevrouw **Anna Dhondt**

Geboren te Nazareth op 8 juni 1900 en god-
vruchtig overleden te Gent, A.Z.,
op 7 december 1979,

gesterkt door de H.Sakramenten der zieken.
Gewezen Gemeenteraadslid.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De dierbare overledene was ooit een geken-
de figuur, een stoere werker, een man uit
één stuk met veel inzicht en met verstand.
Hij kende de rangorde der waarden en wist
waar het op aan kwam. Hij was geliefd door
allen die hem kenden omwille van zijn eer-
lijkheid en dienstvaardigheid. Niemand die
beroep op hem deed moest onverrichterzake
terugkeren: hij hielp waar hij kon, daar-
voor was hij gekend. Hij was ook de harde
werker voor zijn gezin en moedig bij tegen-
slagen, waarvan ook hij niet is gespaard ge-
bleven. Hij had veel gezond verstand en hij
bezat de gave om met een kwinkslag zijn
gedacht te zeggen.

Lang heeft hij een sterke gezondheid geno-
ten, maar de laatste jaren voelde hij zich
achteruitgaan en sedert enkele maanden
besepte hij dat zijn einde naderde. Toch
heeft hij niet geklaagd, in zijn lijden bleef
hij steeds getuigen van grote onderwerping
aan Gods Wil. Zo heeft hij zich voorbereid
op de uiteindelijke ontmoeting met zijn
Schepper in wiens hand hij zich steeds wist.

Hiermee is aan een verdienstelijk leven een
einde gekomen: een schoon leven door zijn
inzet voor zijn gezin, zijn medemensen en
bovenal door zijn geloof in God dat hij al-
tijd trouw heeft beleefd en doorgegeven
aan zijn kinderen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, mijn heengaan zal zeker een leemte
nalaten. Iedere keer immers dat iemand
sterft uit onze omgeving, vertrekt hij met
een stuk uit ons leven. Ik wacht op u:
weest elkander tot steun en tot troost van
moeder. Mijn taak is hier volbracht. Dank
voor alles wat u voor mij deed. Uw gene-
genheid en zorg die ik mocht ondervinden
tijdens mijn ziekte hebben mijn lijden veel
verzacht. Moge God er u om lonen.

Beste familieleden en al mijn bekenden, ik
dank u om uw vriendschap en gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

G. De Koker, Ouwegem

Mevrouw Anna Dhondt ;
Heer en Mevrouw Gilbert Mestag - Anna
Robroeck en kinderen ;
Heer en Mevrouw Marc Tytgat - Ghislaine
Mestag en kinderen ;
Zuster Paula (Linda) Mestag, Zusters van
Maria, Machelen a/Leie ;
De familiën Mestag - Dhondt - Van De
Putte en Mortier ;

Uw bliken van deelneming zijn ons een
troost. Wij danken U.