

Gebed en werk hebt gij gegeven,
De eerste paats in uw schoon leven.
Wij danken u «Vader» al te saam
Omdat deugdzzaam gij ons zijt voorgegaan.

†

**ZALIG AANDENKEN VAN
MIJNHEER**

Leopold MESTDAG

Weduwnaar van Mevrouw Irma LISON

geboren te Oudenaarde op 3 april 1874, en
godvruchtig overleden te Humbeek op 1 au-
gustus 1960, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de be-
grafenis, heeft plaats gehad in de parochie-
kerk van de H. Rumoldus te Humbeek op
donderdag 4 augustus te 10 uur.

De kroon der gelukzaligen zal de beloning
zijn voor zijn nederig, werkzaam, godvruchtig
en stichtend leven. Wij allen die hem gekend
hebben, beminden hem omdat hij zichzelf
vergat om aan anderen te denken.

Allerheiligste Hart van Jezus, in de beproe-
ving die ik heb doorgemaakt, waart Gij mijn
troost, mijn sterkte en mijn vertrouwen. Gij
zult mij opnemen in de eeuwige heerlijkheid
van 't Vaderhuis.

Moeder Maria, U ook diende ik met een
bijzondere godsvrucht, toon dat gij nu ook
mijn moeder zijt om mij binnen te leiden in
't eeuwig Jerusalem.

Duurbare Georges en Nini, ik dank U om

de algemene en liefdevolle toewijding waar-
mee gij mij bijgestaan hebt. De Hemel zelf
wille er u om belonen. Onderwerpt u aan de
aanbiddelijke Wil van God, zoekt uw troost
in 't gebed en in 't vervullen van uw plich-
ten en de God van vrede zal met u zijn.

En gij allen mijn talrijke vrienden, bidt
voor mij. Ik bid voor u hierboven en dank u.

Tot weerziens in 't Hemels Paradijs.

†

**Een milde troost waren ons uw bliken van
kristene deelneming en genegenheid bij het
heengaan van hem die ons zo dierbaar was.**

Daarom dankt U innig de familie.

A. Van Meerbeeck, koster, Humbeek