

†  
Gij die haar gekend en bemind hebt,  
gedenk in uw gebed de ziel van

MEJUFFER

## Marleen MESTDAGH

Dochter van Etienne en van Julia VAN DE VELDE,

geboren te Gent, op 12 augustus 1952 en tengevolge  
van een smartelijk ongeval in de Heer ontslapen te  
Eeklo, op 26 juli 1973.

Gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Elk sterfbed is voor ons allen de gelegenheid om  
een ogenblik na te denken. Daar zien en ondervinden  
wij aan den lijve dat al het aardse en vergankelijke  
van deze wereld ijdelheid is en niets dan ijdelheid.  
Door de dood worden menselijke berekeningen te niet  
gedaan, wat beten rijkdom, schoonheid, toekomst in  
het aanschijn van de dood. Alles ontvalt ons, alles  
smelt weg als sneeuw voor de zon, alles waarvoor  
wij gewerkt hebben, de blijde vooruitzichten, de  
gekoesterde dromen van een schone toekomst, alles  
stort ineem met de dood. Gelukkig is de Heer daar  
met Zijn troostend woord: „Wie in mij gelooft zal  
leven, ook al is hij gestorven.” Hij geeft ons de  
stellige hoop op een eeuwig weerzien.

Wie zou ongevoelig kunnen blijven bij het verne-  
men van de bijna plotse dood na een smartelijk onge-  
luk waardoor Marleen, nog zo jong, getroffen werd.  
Blij en welgezind had zij haar studies voleind, edel-  
moedig en met veel offervaardigheid had zij haar  
taak van kinderverzorgster aangevat en stond zij ten  
dienste van de kinderen die haar waren toevertrouwd.  
Helaas, de tijd die haar toegemeten werd voor haar  
edelmoedig werk was kort en in die korte tijd heeft  
zij een schoon en verdienstelijk leven opgebouwd.  
Moge de Heer haar opnemen in Zijn eeuwige liefde.

Vader, Moeder, ik weet dat mijn heengaan vooral U  
veel verdriet zal berokkenen. Gij hebt mij in uw  
bezorgdheid voorbereid op een schone toekomst. Ik  
dank U voor uw liefde en voor alles wat Gij voor  
mij hebt gedaan, voor al de schone dromen over  
mijn toekomst die nu niet meer zullen verwezenlijkt  
worden. Het was ook uw droom dat ik in 's Herens  
Liefde zou blijven en die werd nu verwezenlijkt. Mijn  
innige dank en kinderlijke genegenheid, mijn liefde  
voor U blijft eeuwig in de Heer.

Beste Grootvader en Peter, Broer en Schoonzuster,  
ik hield zoveel van U allen en graag bleef ik nog  
jaren bij U, doch de Heer riep mij en 'k luisterde  
naar Zijn stem. In Hem zal ook mijn liefde en gene-  
genheid bestendig blijven.

Familieleden en vrienden, dank voor uw genegen-  
heid, tot weerziens bij de Heer.

Eerwaarde Zusters en Kinderverzorgsters, de tijd  
was kort dat wij mochten samenwerken aan het wel-  
zijn van de ons toevertrouwde kinderen, maar spoedig  
ontstond tussen ons een ware liefdebond. Dank voor  
uw genegenheid en tot weerziens.

R. I. P.

Etienne MESTDAGH-VAN DE VELDE, haar ouders;

Willy MESTDAGH-ROEGIERS en zoonjtje Koen.

haar broer, schoonzuster en neefje;

Irené VAN DE VELDE, haar grootvader en peter;

De families MESTDAGH, VAN DE VELDE, HAESAERT en  
VAN LAERE,

danken voor de gebeden en  
deelname in de rouw.

Begr. O. Geirnaert-De Wulf, Merendree. Tel. 71.60.26

Drukk. Vleeshouwers-Platteau, Vinderhout