

**Gedenk in uw Gebed de ziel van**



**M i j n h e e r**

**Jean-Marie Meuleman**

**echtgenoot van**

**Mevrouw Van Bever Godfrieda**

geboren te Zottegem op 31 maart 1949  
en smartelijk overleden te Blanken-  
berge op 20 augustus 1974,  
gesterkt met de Heilige Olie  
« in extremis ».

**Oud-speler van het Nationaal Militair  
Elftal, KSV Zottegem en S.K. Aalst.  
Speler bij Rebellen St-Lievens-Houtem**

Op deze zonovergoten vakantiedag is onze « zon » voor ons ondergegaan. Voor ons zo onverwacht en brutaal, voor hem is het de doortocht naar het Rijk Gods. De schoonste bloemen worden eerst geplukt. Gods plannen zijn onze plannen niet. De dood is echter een mysterie en geen mensenhart kan er aan wennen.

Allen hielden wij van Jean-Marie. Voor iedereen gaf hij zich tenvolle. Voor zijn lieve vrouw vol attenties en toewijding : zij was de koningin van zijn hart. Voor zijn beproefde moeder en broers de steun en de troost, voor

gans de familie een « zon ». Eén en al overgave op het werk zowel als op het sportterrein. Doch diep in hem leefde de ernst van een levensrijpe man. Hij aarzelde dan ook geen ogenblik in het gevaar zijn leven te geven om anderen te redden. Moge onze geliefde Jean-Marie door de Engelen ten Paradijze opgenomen worden, wij bidden U verhoor ons Heer.

Lieve Frieda, wat waren wij gelukkig ! Wij droomden van een schone toekomst. De Heer schikte het anders. Wij zullen het nooit begrijpen. Geloof in het Leven. Ik blijf bij U. Ons gebed voor mekaar, ik hier en gij daar, weze onze troost en onze sterkte. Dank voor alles.

Beste mama, broers, schoonouders en familie : deze beproeving is al te zwaar. Alleen de Heer kan Uw droefheid meten. De Heer helpe U dit zwaar kruis te dragen. Blijft met mij in Uw gebed. Dank voor alles.

Beste sportmakers, vaartwel en bidt voor mij.

Wij allen die wenen, in onze machtelooheid bidden wij : Blijf bij ons Heer, want het is donker. Help ons te verrijzen uit ons mateloos verdriet naar het licht van de christelijke Hoop. Moge Jean-Marie verrijzen met onze Heer Jezus.



Mevrouw Jean-Marie Meuleman, geboren Godfrieda Van Bever;

zijn echtgenote.

Mevrouw Gaston Meuleman(†) - De Loor Yvonne; zijn moeder.

Mijnheer en Mevrouw Michel Van Bever-Van de Putte;

zijn schoonouders.

De families Meuleman, Van Bever, De Loor, Van De Putte,  
danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

de beiaard & co

STEURS 5487



IK BEN  
DE  
VERRIJZENIS  
EN HET  
LEVEN