



De kern der dingen
Is stil en eindeloos
Alleen de dingen zingen
Ons lied is kort en broos.
F. Timmermans.

Als dierbare herdenking aan

De Heer Jozef MEULEMAN

echtgenoot van

Mevrouw Amanda NAESSENS

Bestuurslid en klarinet solo der Kon. Harmonie
« Al Groeiend Bloeiend » te Aalst.

geboren te Hofstade (VI.) op 13 december 1919
en godvruchtig overleden te Aalst op 20 mei 1971
(O. L. H. Hemelvaart).

gesterkt door het Sakrament der Zieken.

Het volk dat in de duisternis zat heeft een
groot licht aanschouwd, en over hen die in
het land van de schaduw en van de dood ge-
zeten hebben, over hen is een licht opgegaan.

Wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan,

dat wat hij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld,

dat al wat hem heilig was
geëerbiedigd mag worden

door de mensen die na hem komen

en dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken,

juist nu hij gestorven is.

Wij bidden U,

dat hij mag voortleven

in onze harten, in onze gedachten
en in ons geweten.

Wij geloven dat Jezus Kristus is gestorven en
opgestaan en dat God ook hen die in Jezus
zijn ontslapen, met Hem tot zich zal voegen !
Tessallonicenzen 4, 14



Mevrouw Jozef MEULEMAN-NAESSENS,

De Heer Geert MEULEMAN,

De Heer Erik MEULEMAN,

De Heer en Mevrouw Albert VELDEMAN-
MEULEMAN, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert MEULEMAN-
DE SAEDELEER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Willy MEULEMAN-
BLANCKAERT en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gaston MEULEMAN-
NAUWELAERTS en kinderen,

De Heer en Mevrouw Henri NAESSENS-KIEKENS
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Edward NAESSENS-VAN
GEERT en kinderen,

De families : MEULEMAN, NAESSENS,
ERAUW en DECAESTECKER.

Danken U voor het oprecht medevoelen en
voor de steun van Uw gebed.

Drukk. Mw. D'Hollander-De Cock, Hofstade.
Begr. C. Van Caekenberghe, Hoogstr. Hofstade