



In dankbare herinnering aan

DE HEER

## Fernand MEULENIJSER

weduwnaar van Mevrouw  
Blanche VERROKEN

*Lid van het nationaal verbond  
der weggevoerden 1940-1945  
Fierteldrager St. Hermes*

geboren te Ronse op 17 augustus 1923  
en overleden te Leuven op 2 juni 1997,  
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

Iedereen herinnert zich Fernand als de eeuwige optimist.  
Zelfs tijdens de moeilijke laatste maanden was hij vaak opgewekt en droeg hij zijn lot met aanvaarding.

Hij was zeer fier dat hij jaren als Fierteldrager zijn geliefde stad Ronse heeft mogen dienen.

Iedereen die hem kende herinnert zich een vriendelijk en gediensig man, een goede collega, altijd bereid om te helpen, belangeloos.

Ook tijdens de enkele jaren dat hij in Aarschot woonde, maakte hij door zijn aanstekelijke vriendelijkheid, veel vrienden.

Een voorbeeld voor ons allen.

Gedenk hem in Uw gebeden.

De Heer en Mevrouw  
Romain en Marie-Laure  
ROGGEN-MEULENIJSER, *zijn kinderen* ;

De Heer Gilbert ROGGEN  
en vriendin Yvonne CARTY, *zijn kleinzoon* ;

Zijn zuster, schoonbroer,  
schoonzuster en familie,

Wijlen zijn broers, zusters en familie,

*danken U oprecht voor de  
blijken van medevoelen.*