

" Het lijkt soms eindeloos een leven dat duurt tot bijna honderd jaar, maar als 't voorbij is, was 't maar even. Zij heeft zich eindelijk gegeven aan God, die alles wel bewaart."



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Amelia Hermenie MEULENIJZER

weduwe van de Heer
Robert HOLDERBEKE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 27 november
1897 en overleden te Ronse op 8 april 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Bij het heengaan van moeder is onze eerste gedachte er een van diepe dankbaarheid aan de Heer omdat Hij haar begunstigd heeft met een sterke gezondheid en een gezegende opderdom... en zij werd de oudste vrouw van de parochie.

Zij was een levenslustige vrouw die graag onder de mensen verbleef. Maar het meest deugd beleefde zij aan het werken in haar tuin. Want haar leven was één zorgzaam werken, op de boerderij, in het huishouden. Zij was vol toewijding voor haar man die zij zovele jaren met liefdevolle zorgen heeft omringd. Zij leefde mee met het wel en wee van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En hoe fier was zij toen zij tweemaal de oudste was van een viergeslacht!

Ook na het sterven van haar echtgenoot, met wie zij zovele jaren een gelukkig huwelijksleven kende, bleef zij stil en rustig leven in haar huis, waaraan zij zo sterk gehecht was. En wanneer de kwalen van de hoge ouderdom haar te lastig werden, werd zij opgenomen in het rusthuis te Ronse, daar is zij vredig gestorven.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, gij waart mijn vreugde en mijn troost. Dat mocht ik ondervinden in mijn oude dag.

Met vader nu verenigd bij de Heer, blijf ik over U waken en voor U allen bidden.

Beste familie en vrienden, blijft mij gedenken in uw gebeden.

Heer, onze God,
zovele jaren hebt Gij Amelia
gezondheid en levenskracht geschonken.
Voor haar en voor ons die zij zo dierbaar
en genegen was,
was het een reden om U blijvend dank te zeggen
Nu haar leven ten einde liep, bidden wij U :
wil haar belonen naar werken,
en vrede schenken in uw onvergankelijk Licht.

De families MEULENIJZER, HOLDERBEKE, VAN DEN BERGHE en VAN RUYSKENSVELDE

danken U oprecht voor uw medeleven
en uw aanwezigheid.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59