



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Anna MEULENIJZER

weduwe van de heer Gaston LABIAU

Geboren te Erwetegem op 3 oktober 1914
en er overleden in het rustoord
De Vlamme op 19 februari 2003,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families Meulenijzer - De Clercq
Labiau - Walraevens.

Je bent niet dood -
de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood -
je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensd tijd.

Je bent niet dood -
Maar ach, we zullen je missen,
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk
zijn niet meer uit te wissen.
En ik geloof: God heeft zich niet vergist.

De namis wordt opgedragen op zondag
23 maart 2003 om 10.30 uur in de paro-
chiekerk te Sint-Maria-Lierde

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49