



Vroom aandenken aan de Heer

ARTHUR MEULENIJZER

weduwnaar van Mevrouw

NORMA MISEREZ

geboren te Erwetegem op 13 juni 1893

overleden te Brakel-Opbrakel op 9 oktober 1977.

Gesterkt door de laatste H. Sacramenten der zieken.

OUDSTRIJDER 1914-1918

Vuurkruiser, vereerd met verscheidene eretekens.

—
Nu dit hart is stilgevallen, vragen wij U, Heer, neem deze vrome dienaar op in Uw Rijk.

Dicht bij de natuur levend, zal onze dierbare goed de wet van de natuur gekend hebben: tot leven komen, ontplooiing, aftakeling en sterven. Hij heeft aldus zijn taak vervuld, medewerkend met zijn Schepper, die hem gevraagd had deze aarde vruchtbaar te maken. Wij zijn hem daarvoor dankbaar alsook voor zijn toewijding voor zijn gezin.

Als dusdanig zal hij ook geweten hebben, zoals Jezus het ons leerde, dat het graan in de aarde moet sterven om tot nieuw leven te komen en honderdvoudig vrucht te dragen.

Vier jaar IJzerfront hebben hem geleerd zichzelf te geven en zichzelf te zijn. Zichzelf te geven, wanneer hij gedurende vele jaren zijn echtgenote met een onvermoeibare toewijding heeft bijgestaan tot haar laatste uur. Zichzelf te zijn, wanneer hij na haar heengaan, verkoos alleen en zelfstandig te blijven, om niemand tot last en iedereen ten dienste te zijn.

Dit schone en lange leven vindt nu zijn bekroning bij de Heer.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, dank voor de genegenheid die gij mij gegeven hebt.

Beste familieleden en vrienden, tot ziens in het eeuwig hiernamaals.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.

Dokter en Mevrouw

Georges Meulenijzer-Meirsschaut,

De Heer en Mevrouw

Alfons Wilms-Meulenijzer,

Dokter en Mevrouw

Johan Brouns-Meulenijzer en Hannelore,

Jongeheer Johan Wilms,

Juffrouw Ingrid Wilms,

De families Meulenijzer, Miserez,

De Clercq en Jouret

danken U voor uw gebeden en medeleven.

—
melckebeke zottegem