

Geen veiliger weg, dan de weg van een kristelijk leven. Hetgeen men voor de wereld doet, vergaat; maar wat men voor God doet zal eeuwig duren.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Emelda - Margareta MEULIJZER

echtgenote van de Heer

Hector LEROY,

geboren te Parike op 15 juli 1904 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek
te Brakel-Opbrakel op 20 december 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de beproeving is voor ons
geslagen.

O Heer, wij zijn bedroefd, niet omdat wij
haar lot bij U te betreuen achten, maar om-
dat van ons werd weggerukt, iemand die ons
zo dierbaar was. (H. Bernardus)

In stilte en eenvoud heeft deze overleden
vrouw gewerkt en gebeden. Haar leven was
er een van offervaardigheid voor het welzijn
van haar gezin. En wanneer het kruis van de
beproeving zijn donkere schaduw over haar
leven wierp, heeft zij, gesterkt door de ge-
kruisigde Zaligmaker en geholpen door haar
hemelse Moeder, met kristelijke overgave haar
leed gedragen.

Daarom zal God, die elke mens in de palm
van zijn hand geschreven heeft, haar nu op-
nemen in Zijn vreugde.

Bemide echtgenoot en kinderen, scheiden
valt altijd pijnlijk, maar omdat ik weet dat
de Heer bij mij is, heb ik moed. Troost gij
U in de hoop dat wij elkaar eens wederzien
en bidt voor mij: zo blijf ik intussen in uw
gedachten voortleven.

De families MEULIJZER, LEROY,
MACHTELINCKX, DE BRACKELEER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek