

Over de brug van het lijden komt God tot ons.

+

Opdat zij in Gods huis Gelukkig  
moge wonen, bid voor Juffrouw

## Gabriëlle MEULENIJZER

dochter van wijlen  
Cyril en Maria DE WINNE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 2 februari 1903  
en er zacht in de Heer ontslapen op 6 augustus 1964,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken en der  
stervenden.

Zij was prefekte van de derde orde van de H. Fran-  
ciscus en lid van andere godvruchtige  
genootschappen.

Zij was een kind van Maria, zij vereerde haar  
als de edele vrouw aan wie zij zich had toegewijd;  
zij was een ware dochter van de H. Franciscus van  
Assisië, eenvoudig van levenswijze, gedienschtig en  
vroom bezorgd voor het rijk van Kristus in eigen  
land en ook in verre missies. De liefdevolle be-  
kommernis voor haar huisgenoten belette haar niet  
te ijveren voor de goede werken op de parochie,  
waarvoor zij regelmatig op stap ging; hierin werd  
ze krachtig aangemoedigd door het voorbeeld en  
het woord van haar kozijs, pastoor en missionaris  
in Kongo. Haar heengaan zal een grote leemte laten  
die toch moet gevuld worden door anderen, want  
"Iedereen kan gemist worden," zegde ze nog een  
paar dagen voor haar dood.

In volledige onthechting en overgave heeft zij  
"Zuster Dood," verwelkomt, in deemoed en vrede  
heeft zij haar ziel aan de Schepper teruggeschonken.

Mijn dierbaren die mij gerroost hebt in rouw, en  
opgebeurd toen ik mijn krachten voelde ontglippen,  
ik dank U voor uw hulp en uw genegenheid; la-  
ten wij nu verder langs de draad van het gebed  
met elkaar in voeling blijven, gij vooral mijn ko-  
zijs, priester en missionaris.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



Uw gebeden en deelneming waren een ware troost  
voor de familie. Wij danken U.

Eerw. Pater Polidore MEULENIJZER S J †, mission-  
naris te Kimwenza - Kongo.

De families

MEULENIJZER,  
DE WINNE,  
VAN DER HAEGEN,  
VAN IPER,

---

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove