



Vroom aandenken aan

DE HEER

Jean-Baptiste MEULENIJZER

weduwnaar van Mevrouw

Julia VAN HECKE

hij werd geboren te Nederboelare

op 26 november 1903

en is gesterkt door

de HH. Sakramenten der zieken

godvruchtig overleden in het

A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 13 april 1991.

Vader, oude pépé,

blijf steeds in onze gedachten

als de wijze, stoere man,

die enkel niet aanvaardt kon,

dat Moeder

hem zomaar ontnomen was.

Voor de steun van uw gebed,
voor de troost van uw medeleven,
danken U van harte zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding bvba Raoul - (055) 42 24 49