

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Karel Lodewijk Meulenijzer

Echtgenoot van Mevrouw

Nathalie VAN DEN BERGHE

geboren te St Martens-Lierde den 20 Oogst 1859
en godvruchtig overleden te St. Maria-Oudenhove,
den 29 October 1948.

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen
Lid van den H. Hartbond.

De dood is voor dezen rechtvaardige het einde
van den arbeid van dit leven, de beloning zijner
beproevingen en de kroon van zijn strijden.

Hij was een diep gelovig kristen die leefde in
de vrees des Heren en trouw zijn geboden onder-
hield. Hij was werkzaam, eenvoudig, vreedzaam in
zijn omgang en vriendelijk voor iedereen. Voor zijn
talrijke kinderen was hij een naarstige vader, steeds
bekommerd om hun geluk. Daarom werd hij door
allen die hem kenden geëerd en bemind.

Allen moeten eens sterven... den zelfden Rech-
ter ontmoeten.. laten wij allen denzelfden weg vol-
gen van volledig onbesproken kristelijk leven, en
om 't even wanneer de dag des Heren komt zullen
we ook bereid zijn om de beloning des hemels voor
onze goede werken te ontvangen.

Bemide Echtgenote, lieve Kinderen en Klein-
kinderen, vaartwel. Ik ga naar het eeuwig va-
derland om er een blijvende beloning te ont-
vangen en waar ik u allen eens verwacht in 'n
blij wederzien. Troost u allen als goede kriste-
nen en gedenkt u mijner in uwe gebeden en H.
Missen.

Bidt de vier Akten.



De familiën

MEULENIJZER en
VAN DEN BERGHE

danken U hartelijk
voor uwe gebeden
& rouwbetuigingen
bij het afsterven
van

Mijnheer

Karel Lodewijk MEULENIJZER.

Dr. L. Jooris-Brewaays V. Aelbrouckstr. Sottegem