

“God is de Herder die waakt over mij,  
die mij geleidt naar de groenende weiden.  
God is mijn Herder mij altijd nabij,  
om mij naar vredige wateren te leiden”.

Ps. 23

In ons gebed gedenken wij dankbaar

MEJUFFROUW

## Maria Meulenijzer

dochter van wijlen

Petrus Meulenijzer en Sophie Van Damme

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op  
4 september 1910 en er godvruchtig in de  
Heer ontslapen op 14 juli 1997,  
gesterkt door het gebed van de kerk.

*Zij was lid van K.V.L.V. , K.B.G. en Ziekenzorg.*

De families Meulenijzer en Van Damme  
danken u voor uw vrome deelneming.

Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15-360.75.60

“Tot morgen” zei je nog die zondagavond, zoals je dit elke dag deed toen we van je weggingen. Maar intussen ging jij onomkeerbaar een andere weg. De Heer riep je in je slaap om voor altijd bij Hem te zijn. Toch vonden wij dat je nog zoveel te doen had. Maar je tijd was gekomen en je was er klaar voor. Door je dagelijks gebed was je op de ontmoeting met de Heer voorbereid. Je rozenkrans lag nooit ver weg. Zolang je 't kon, trok je elke dag te voet naar de kerk en tot je laatste dag hield je eraan om eucharistie te vieren.

We vergeten je niet Maria. Je treffend beeld zal ons blijven: je eenvoud,  
je eerlijkheid,  
je rotsvast geloof waardoor je al je vertrouwen stelde in God en je hemelse Moeder,  
je gulle gastvrijheid voor je familie  
en alle vrienden die je zo graag ontving.

Je huis op Pijperzele was voor velen een tweede thuis. Je snoepdoos was nooit leeg en alles wat zich ooit in de familie had afgespeeld, wist je haarfijn te vertellen. Je kende ons, je hield van ons. We zijn je dankbaar, Maria.

Maar wat ons het meest voor ogen blijft, is het beeld van de laatste jaren, hoe je met een engelengeduld voor je zus Octavie gezorgd hebt. Je hielp haar leven en spaarde jezelf niet.

De tijd had je, met de vele jaren die je kreeg, zacht en mild gemaakt, begrijpend en goed. Wij geloven dat je nu ook met ons verbonden blijft over de dood heen.  
“Tot morgen!” Het ga je goed!

God, de naam van elke mens staat geschreven in de palm van Uw hand. Wij vertrouwen Maria aan U toe. Laat haar thuis komen bij U en breng haar tot voltooiing in Uw liefde. Maria, Middelaressen van alle genaden, bid voor ons.