



Aandenken aan

Mevrouw
Maria Meulenijzer

Lid van Ziekenzorg

weduwe van de heer
Leo Van Der Schueren

geboren te Erwetegem op 24 juni 1907
en er in familiekring godvruchtig
overleden op 2 januari 1996,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

De families Van Der Schueren, Meulenijzer,
De Clercq en Van Eggelen danken
voor de blijken van deelneming.

Wij danken de Heer
voor het schone, lange leven
dat hij moeder gaf.

Zij mocht sterven zoals zij leefde:
eenvoudig en in volle vertrouwen
op de Heer.

Wij danken moeder
voor de diepe genegenheid
die wij steeds mochten ervaren.

Wij bidden God, dat haar voorbeeld
ons heilig moge blijven en haar liefde
tussen ons moge voortleven.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De namis wordt opgedragen op zondag
11 februari 1996 om 10u45 in de parochie-
kerk van Erwetegem-Zottegem.