



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIE, LEONIE MEULENYZER

echtgenote van Mijnheer

JOSEPH STAMMELEER

Geboren te St Lievens-Esse, de 2 september 1880 en
godvruchtig overleden te Zottegem, de 1 december 1959,
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

—
Moeder, alleen het geluk en het welzijn van de u-
wen was uw levensdoel. Dag en nacht lag het in uw
vurig betrachten ál de uwen door het geluk en de
liefde bij mekaar te houden. - Om dat alles, lieve
moeder, zijn zij u allen dankbaar en zal uw voorbeel-
dig leven een onuitwisbaar aandenken in hun hart
leggen. Moeder, wij vergeten u nooit.

Zij was inderdaad de ziel van haar familie en tij-
dens haar ziekte die haar veel smartte en haar met
de dood verzoende, ging haar grote bekommering
naar haar geliefden.

Dierbare echtgenoot, mijn heengaan zal u veel lij-
den berokkenen, we waren immers mekaars stut en
steun. Doch wees ervan overtuigd dat onze kinderen
en onze kleinkinderen u, door hun kinderlijke liefde
zullen vergoeden, wat gij aan mij verloren hebt. En
dat vraag ik hen: troost mekaar, blijft aan mekaar
gehecht en verbonden. Weet dat ik me steeds onder
u, midden u zal bevinden. Ik dank u allen voor de
goede zorgen, waarmede gij mij steeds hebt omringd.

Beste familieleden en vrienden, dank voor wat ge
voor mij gedaan hebt.

Bidt allen voor mij.



Mijnheer Joseph STAMMELEER, haar echtgenoot
Mijnheer en Mevrouw Joseph DEBACKER-STAMME-
LEER en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel COURTOIS-STAMME-
LEER, kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Sylvain STAMMELEER-COSTE,
Mijnheer en Mevrouw Paul STAMMELEER-VAN DAE-
LE,

Mijnheer en Mevrouw Julien STEVENS-STAMMELEER
en kind,

De families MEULENYZER, STAMMELEER, GEERTS
en OST,

bedanken UEd.,

voor de blijken van deelneming en gebeden in de
diepe rouw die hen heeft getroffen