



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie, Zoë MEULENIJZER

weduwe van de heer

Louis N o ë

geboren te Erwetegem op 21 mei 1884 en godvuchtig in de heer ontslapen te Zottegem (Kliniek St. Elisabeth) op 7 oktober 1969, gesterkt door de genademiddelen van onze moeder de H. Kerk en de pauselijke zegen.

In rust en vrede is Maria van ons heengegaan. Alle zorgen ten spijt heeft de dood haar aan ons ontrukkt. Maar troost hebben we toch bij haar afsterven, moeder is oud geworden en heeft niet tevergeefs geleefd. Midden haar vrienden heeft ze geleefd zoals echte kristenen past. Haar dochter heeft ze geleerd te leven naar haar voorbeeld.

Moeder, nog een laatste keer wil ik u danken voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En nu beloven we u te gedenken bij de Heer, bidt ook gij voor ons. We weten dat zelfs over de dood heen we met elkaar verbonden blijven. Nu ga ik bij vader die me reeds lang naar het vaderhuis is voorgedaan, en vanwaar we beiden over jullie waken zullen.

Nogmaals mijn beste dank voor uw zorgen.



De families MEULENIJZER, NOE,
DE CLERCQ en MEIRE,

ten zeerste getroffen door Uw bliken van medeleven in hun rouw, bedanken.

—
Uitgever : Rouckhout, Erwetegem