

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen 'te bidden opdat zij van hun zonden zouden ontslagen worden.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Omer-Francies Meulenijszer

zoon van

Mr Richard en Mevr. Adelaïde DE CLERCQ

Geboren te Sint-Maria-Lierde, de 1 Mei 1906 en godvruchtig overleden te Erwetegem, de 25 Juni 1949.
Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervendelen.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.



In den bloei zijner jaren valt hij als slachtoffer eener wreede beproeving,... — Wij hebben rondgezien en geen hulpmiddelen gevonden. We hebben U, o Heer gebeden om verlenging zijner dagen en Gij hebt ze in de eeuwigheid verlengd. (Ecl. 15 20)

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is, hoe beweenslijk den slag, die ons treft. Maar wie mag tot den Heer zeggen: Waarom handelt gij zo? Gelijk het den Heer behaagd heeft zo is het geschied; dat de Naam des Heren gezegend weze, De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust betar dan een aanhoudende kwijning.

Duurbare Ouders, Familieleden en Vrienden, en gij allen wier genegenheid mij zoveel troost in mijne dagen van ziekte heeft gegeven, troost u; is het afscheid bitter geweest, het wederzien in den Hemel zal oneindig zoet zijn.

Hebt dank voor de innige liefde en teedere zorgen en vergeet mij niet in uw dagelijkse gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.a.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht. 1 300 d.a.fl.



Mijnheer Richard MEULENIJZER, zijne echtgenote geboren Adelaïde DE CLERCQ, hunne kinderen en kleinkinderen;

De Familiën MEULENIJZER,

De Familiën DE CLERCQ,



Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming en gebeden door U betoond bij hun smartvolle rouw.

Druk.O.Schautteet Zottegem - Roukhout Erwetegem