

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



DANKBAAR AANDENKEN

aan het leven van de Heer

Oscar - Leon MEULENIJZER

echtgenoot van Mevrouw,

Adeline VAN EGGELEN,

geboren te St.-Maria-Lierde op 31 juli 1904
en er in de Heer ontslapen op 2 januari 1974.
Hij ontving het sakrament der ziekenzalving
en de pauselijke zegen.

Wij danken U, Vader, omdat Gij ons Jezus
gegeven hebt, die met ons één geworden
is in lijden en dood.

Wie bij het maandenlange en pijnlijke lij-
densbed van Oscar gestaan heeft, is getuige
geweest van de machtige greep die het lij-
den heeft op het lichaam van de mens,
maar ook van de sterkte van deze man,
waarmee hij zijn lichamelijke ondergang te-
gemoet ging. Uren van pijn, dagen van uit-
putting en nachten van ellende zijn niet in
staat geweest zijn geduld te breken, zijn
dankbaarheid te verminderen tegenover de
vele barmhartige samaritanen die hij aan zijn
ziekbed mocht ontmoeten. Wie de kalmte en
vooral de overgave van deze sterk-lijdende
man heeft gezien, getuige was van zijn be-
zorgdheid voor zijn echtgenote, kan niet an-
ders dan dieper gaan geloven in de éénheid
van de gekruisigde en zieltogende Kristus
met de lijdende en stervende mens.

Dierbare echtgenote, hoe dikwijls zijn uw
gedachten tijdens deze laatste maanden te-
ruggegaan naar de tijd dat het ons beiden
goed ging, naar de voorbije jaren van geluk

en voorspoed, maar wellicht is onze liefde
voor elkaar nooit zo groot geweest als in
de tijd van mijn ongeneeslijke ziekte. Dank
U voor het leven dat gij met mij jarenlang
hebt meegeleefd. Vergeet mij niet in uw
dagelijks gebed.

Vrienden en bureu, die overdag of 's nachts
mij verzorgd of geholpen hebt, ook aan U
een hartelijk dankwoord, evenals aan de ver-
pleegster die me met zoveel begrijpende
aanmoediging steeds welwillend de beste
zorgen verleende. Mocht gij allen «geloven»
dat gij aan het woord van Kristus gevolg
gegeven hebt : «Ik was ziek en gij hebt
mij bezocht». De mens, voor wie gij zoveel
gedaan hebt tijdens zijn leven, vergeet hem,
als gelovige mensen, ook niet na zijn dood !

De families MEULENIJZER, VAN EGGELEN,
DE CLERCO, MARTENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U .**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel