

Dat' Jezus hem in Zijn eeuwige liefde moge opnemen.

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Remi MEULENYZER

Weduwnaar van Mevrouw

Clara, Delphina ARENTS

Geboren te St.-Lievens-Esse op 18 juli 1882 en godvruchtig overleden te Aalgem op 4 februari 1973, gesterkt door de Heilige Sakramenten der Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Gelukkig de mens die sterft zoals hij heeft geleefd. Immers, wie zijn leven opbouwt naar een zin en betekenis, hoeft zich niets te verwijten.

Deze afgestorvene behoorde nog tot die diep overtuigde en door God uitverkorenen om met het geloof getekend te zijn. Wij weten hoe het «Geloof een geschenk van God is». Maar ook hier kan de mens zich op liefde instellen en HET WOORD VAN HET EVANGELIE AANVAARDEN. Geloven is immers : een waarheid aanvaarden op het gezag van een ander geloofwaardig persoon.

Zo aanvaardde hij «zijn Bijbel», zijn gebed en zijn geloofsdaden.

Want zeggen : God ik bemin U, terwijl men zijn naaste aan het beknibbelen of bedriegen is, is vals en getuigt van vuile schijnheiligheid. In deze afgestorvene was geen grijntje valsheid te bespeuren. Hij gaf zich uit zoals hij was ; dat velen zich hieraan mogen spiegelen en weten hoe schoon het is, het geloof in daden om te zetten, ook in de kleinste dingen van elke dag. Deze ingoede vader leefde niet voor het geld ; integendeel ! God zal hem de Hemel geven die hij echt verdiend heeft ; hoe troostend is dat voor een kristen ! Beste familie en kennissen, breng mij op uw beurt een gebed en leer van mij het teken der Blijde Boodschap.

Mijn dank aan de familie en tot ziens !

S.A.

De Families :

ARENDS, DE LANGE, MEULENYZER en GEERTS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

Uitg. : Van Melckebeke - Aalgem