



Tot vroom aandenken aan

DE HEER

REMY MEULENIJZER

weduwnaar van Mevrouw MARIA D'HOKER

geboren te Roborst de 13 maart 1889 en spoedig
overleden te Erwetegem de 20 oktober 1978 ge-
zalfd "in extremis".

Een leven, een schoon mensenleven is voorbij,
eenvoudig en rustig naar Gods hart.
Het leven van iemand die wist
hoe goed het thuis kan zijn,
die hield van zijn werk
en van zijn gezin.

Wat hem daarbuiten aansprak
was zijn hof,
rustige wegen fietsend te verkennen,
de natuur door God zo mooi geschapen.

Belangstelling had hij voor alles
en bij menig boekje
vond hij zijn verzet.

In alle stilte diende hij
aldus zijn Schepper
en vond bij Hem zonder veel omhaal
de zin van zijn leven.

Moedig, met wat heimwee in het hart,
droeg hij de lasten van de ouderdom
en bereidde zich stilaan maar zeker
op de uiteindelijke ontmoeting
met de Vader.

Vanuit de hemel zegt hij u,
goede kinderen, lieve kleinkinderen.
Margriet, zo zorgzaam voor mij,
broer en zus,
familieleden en vrienden :
tot zeker weerziens
bij de hemelse Vader !

De heer en mevrouw Rutger MEULENIJZER-
TRONCQUO zijn kinderen
De heer en mevrouw Alex VANDECASTEELE-
MEULENIJZER
De heer Lieven MEULENIJZER
Mejuffer Linde MEULENIJZER
zijn kleinkinderen
De families MEULENIJZER, D'HOKER, MAR-
TENS en EVERAERT

danken U oprecht voor de blijken
van christelijke deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde.