

Dankbare herinnering aan

DE HEER

## René MEULENIJZER

weduwnaar van Mevrouw  
Maria NICA

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 22 april 1906 en  
plots overleden te Oudenaarde op 28 september  
1991.

Lid van de Ouderlingenbond SP, afdeling Eine.

Ondanks zijn zware ziekte mochten we vader  
behouden tot op hoge ouderdom en hem  
omringen met liefde en genegenheid.

Als mijnwerker verbleef hij vele jaren met vrouw  
en kinderen in Wallonië.

Heimwee naar eigen streek bracht hem terug naar  
zijn geliefde Scheldevallei.

Samen met zijn vrouw genoot hij er van een  
wilverdiende rust.

Zijn langdurige ziekte ondermijnde zijn krachten.

Door zijn moedige wilskracht kwam hij die telkens  
weer te boven.

Uiteindelijk heeft hij ons dan vrij plots verlaten.

Bemide kinderen, kleinkinderen, familie en  
vrienden, dank voor uw liefde en waardering.

---

De Heer en Mevrouw Adriën MEULENIJZER-

DUPRET, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert DE GROOTE-

MEULENIJZER, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Roger DELTENRE-

MEULENIJZER, kinderen en kleinkind,

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

De families MEULENIJZER-VERHOEVEN en

NICA-SCHOUPPE

**danken voor uw bliken van deelneming in de  
rouw die hen komt te treffen.**

---

"Laat nu je lieve handen rusten,  
Ze hebben al genoeg gedaan.  
Ze droegen 's levens lasten  
en brachten altijd vreugde aan."

