

Ik heb rondgezien en geen hulpmiddelen gevonden, alles is geschied zoals het de Heer behaagde Zijn H. Naam weze gezegend.



Laten we bidden voor de zielerust

van Mijnheer

Richard MEULENIJZER

Echtgenoot van Mevrouw

Adelaide DE CLERCQ

geboren te St Maria-Lierde de 20 juni 1877
en godvruchtig overleden te Erwetegem
de 13 juli 1958,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten,

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, een tedere en liefdevolle echtgenoot, 'n goede en minzame vader, zachtmoedig van inborst, edel van hart.

Hij deed niemand leed of enig nadeel, hij kende noch kwaadspreken noch laster, ook zal de Heer hem reeds loon naar werken hebben gegund, en zal zijn naam bij velen in ere blijven.

Bewust van de ernst van zijn kwaal, bleef hij toch gans gelaten en bereidde zich voor op den overgang naar het eeuwig leven. Met volle onderwerping en gerustheid zag hij zijn laatste uur naderen, hetgeen voor 'n stervende een kostbare genade is en voor de overlevenden de zoetste vertroosting.

Mijn duurzame echtgenote, met Gods hulp hebben we steeds onze oudertaak volbracht. Ik dank u voor de liefde die gij mij in mijn leven hebt bewezen, en voor de zorgen waarmede gij mijn ziekbed hebt omringd. En gij mijn kinderen en

kleinkinderen blijft de troost en de steun van moeder, weest eensgezind onder elkander en bidt samen met haar voor mijn onsterfelijke ziel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bid de 4 akten.

R. I. P.



Mevrouw Adelaide DE CLERCQ kinderen en
kleinkinderen;

De familiën MEULENIJZER, DE CLERCQ,
DE MULDER en VAN MEGELEN

DANKEN U van harte voor Uw blikken van
deelneming en gebeden.

Uitg. Cyriel De Backer, Erwetegem