

De dood heeft hem voorbeeldig bereid gevonden om de weg der eeuwigheid op te gaan.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

**RICHARD MEULENIJZER**

weduwnaar van Mevrouw

**BERTHA ROUCKHOUT**

geboren te Erwetegem, de 3 januari 1880 en aldaar godvruchtig overleden, de 19 oogst 1956, gersterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid van de Confrerie van de H. Barbara en van 't Gilde van 't Allerheiligste Sacrament.  
**ERELID van de Bond van het H. Hart.**

Er is geen zekerder teken dat men uitverkoren is dan als men christelijk levende, door lijden beproefd werd. Hij diende God in al de eenvoud van zijn hart en vervulde met zorg al de plichten van het christelijk leven. Voor dezen die de Heer vrezen is er vrede in het leven, vrede in het afsterven en vrede in de Hemel.

Op Maria stelde hij al zijn betrouwen en voor hen die op Maria vertrouwen, staat de deur des Hemels open.

Beminde zoon en kleinkinderen de dood heeft mij aan uwe liefde onttrokken en uw hart diep bedroefd, doch zegenen wij in alles de H. Wil des Heren en is het pijnlijk op aarde te scheiden, blijder zal het wederzien wezen in de Hemel. Bewaart altijd mijn aandenken in uw hart, ook dat van moeder zo pas voor mij overleden en vergeet ons niet in uwe gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

ROUCKHOUT, ERWETEGEM

Mijnheer Jozef MEULENIJZER-RYCKBOSCH,  
Mejuffer Rita MEULENIJZER,  
Mejuffer Magda MEULENIJZER,  
Mejuffer Lutgardis MEULENIJZER,  
De familiën MEULENIJZER, ROUCKHOUT, DE CLERCO  
en PYCKE.

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.