



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

VALÈRE MEULENIJZER

echtgenoot van Mevrouw
MARIA LAGAERT

geboren te St.-Maria-Lierde op 4 augustus 1912
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te
Zottegem op 4 maart 1996,
gesterkt met de H. Olie.

Lid van de K.B.G. van St.-Martens-Lierde.

Valère en Marieken vierden in juni '95 vijftig jaar man en vrouw. Hij lief als een kabouter, zij zo goed als God voor Valère. Hij was wel voorzichtig stil, een man van weinig woorden geworden. Anders dan vroeger, toen ze woonden op het Nauw en er werkten op de boerderij van de morgen tot de avond, op het veld en bij de dieren. Boeren en tuinieren, werken en dieren verzorgen... hij deed het graag. Even graag als feesten. En waar kwam je Valère tegen op een feest? Op de dansvloer, zeker in de K.B.G. Hij was een levensgenieter. Hij heeft deugd aan het leven gehad. Hij heeft zich nooit verveeld, noch op werkdag noch op zondag.

Tot alles stil viel. Ze kwamen wonen op het Bosveld. Valère verborg zich als een lieve huisvogel in zijn kooi. Hij ging voortaan op brekebenen. Hij verbleef veel in gedachten. Waaraan dacht hij? In welke wereld was hij thuis? Hij was dankbaar. Hij wist van de nabijheid, de

liefde, de tederheid, de goedheid die hij kreeg. Niets ontbrak. Verzorging genoeg. En bezoek? Hij keek zacht door het raam en wachtte. Hij verwachtte de kinderen. Als ze kwamen, klaarden blijheid en vreugde in zijn ogen. Hij kon dankbaar zijn voor een attentie en een bezoek. Wie als vriend binnenkwam, hoorde heel zacht tot afscheid: "Dank voor je bezoek dat ons zoveel plezier heeft gedaan. Echt waar"! Marieken dankte, ook namens hem.

Waarom gaat een lamp uit? Je beschermt hem met je jas om hem af te schermen tegen de storm. Daarom gaat de lamp uit. Waarom verwelkt de bloem? Je drukt haar dicht tegen jou aan in angstige liefde. Daarom verwelkt de bloem. Waarom eindigt een mooi lied? Je wil een toon spelen die niet mogelijk is. Daarop knapt de melodie af en het liedje is uit. Marieken begriipt en bidt. Ze spreekt haar laatste woorden in stilzwijgen. Ze houdt het lichtje brandend dat haar weg met Valère heeft bijgelicht.

**De families MEULENIJZER, LAGAERT,
HAEGEMAN en VAN BEVER,**

danken U voor uw gebeden en troostvol
medeleven.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Rouwc. Porrez, Zottegem - Tel. (09)360 06 58