

«Al wie in mij gelooft, zal eeuwig leven.»

†

Dit weze een vroom aandenken
aan de Heer

Venance MEULENIJZER

weduwnaar van Mevrouw
Romanie DE PESSEMIER

geboren te Roberst op 20 juni 1885 en god-
vruchtig overleden te Zottegem
op 23 januari 1973,

gesterkt door de H. Sakramenten van de
zieken.

Lid van de godvruchtige genootschappen
van de parochie.

Een goede vriend is van ons heengegaan,
een man van diep en daadwerkelijk geloof,
een wijs en bedachtzaam man, spaarzaam
met woorden, maar des te meer nadenkend
en fijngevoelig van hart, begaafd van geest
en edel van hart.

Het geloof was het fundament van zijn wer-
ken tot in hoge ouderdom. Heel zijn leven
was in overeenstemming met zijn geloof, zo-
dat eenieder naar hem opzag en door zijn
voorbeeld werd gesticht.

Ondanks zijn hoge ouderdom zagen we hem
nog tot voor enkele maanden de eucharis-
tie vieren. In zijn laatste levensmaanden
werd hij nog aangetast door een verrader-
lijke ziekte die zelfs de sterke doet buigen
voor de dood; en al telt hij vele levensdagen
eens is het door God gestelde aantal bereikt.
In waarheid kan op hem toegepast worden

het woord van Christus: »Ziedaar een waar-
achtig dienaar van God, in wie geen bedrog
te vinden is». God heeft hem hier op aarde
al beloond met een gezegende ouderdom;
nu wacht hem de eeuwige beloning.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, graag
was ik in uw midden. Laat de geest en het
voorbeeld van moeder en mij nu leven in
uw midden als een blijvende herinnering.
Dierbare familieleden, dank voor uw gene-
genheid en tot weerziens in het hemels Va-
derhuis.

†

De Heer en Mevrouw Gerard GLORIEUX-
MEULENIJZER, kinderen en kleinkind,
De Heer en Mevrouw André GLORIEUX-
MEULENIJZER, kinderen en kleinkinderen,
De families MEULENIJZER, MARTENS,
DE PESSEMIER, CORNIL,

danken U zeer oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun pijnlijke rouw.