



Cij allen die hem gekend en bemind hebt, weest in uw gebeden indachtig de ziel van de heer

Cyriel Meulijzer

Algemene aannemer

weduwnaar van Mevrouw ELODIE ROKEGEM

geboren te Sint Martens Lierde op 12 januari 1885,
en overleden te Aalst op 13 december 1967,
gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

Verzeerd met het Nijverheidsreteken 1e klas, de Gouden Medaille Leopold II, de Gouden Palmen der Kroonorde, het beroepsreteken 1e klas.



Sterven is een harde wet voor elk mens. doch wanneer men als kristen heeft geleefd wordt dit sterven de overgang naar een schoner leven.

« Hij was een goed mens ». is misschien wel de schoonste samenvatting die wij over 't kristelijk leven van een mens kunnen geven. Allen die Cyriel van nabij of van ver gekend hebben moeten zeggen dat hij het was : begrijpend, dienstvaardig, bezorgd voor allen die hem dicht mochten benaderen en gelovig.

Hij was goed en naastenlievend tegenover zijn medemens. Hij was graag onder de mensen en zolang hij enigzins kon is hij ook de weg gegaan naar de kerk om daar te ontmoeten O. L. Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, gij hebt de zware dagen van mijn ziek-zijn zoveel lichter gemaakt door uw aanwezigheid en uw zorgvolle hulp. Dank.

Heer, geef hem de eeuwige vriendschap.



De Families

zeer gevoelig voor de bliken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Drukk. Piersaert