

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

EUGEN MEULYSER

echtgenoot van

Mevrouw MARIE MISEREZ

geboren te St Martens-Lierde, den 29 Juli 1895 en er
godvruchtig overleden, den 30 September 1947,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

In den bloei der jaren ga ik leven, en aan de
poorten van 't graf leg ik het overige mijner dagen
neder. Isaïas 58.

Wat is immers het leven ? een damp, die maar
korten tijd zichtbaar is en dan verdwijnt. Jac.

Wat is die slag hard voor ons allen : voor mij,
die zo vurig verlangde met U in stillen vrede hier
nog lang te leven, en voor U, teergeliefde echtge-
note, beste moeder en lieve kinderen, die mij steeds
hebt omringd met alle blijken van liefde en ver-
kleefdheid. Schrikkelijk is die slag en nochtans mag
de wanhoop uwe harten niet overmeesteren, neen,
lijden is het lot van den mens, en door veel ver-
drukkingen moet de christene mens het rijk Gods
ingaan.

Bemide echtgenote, geliefde kinderen, ik zal U
blijven beminnen in den Hemel, gelijk ik U op
aarde bemind heb : blijft onwankelbaar in uw
geloof, zijt altijd van onberispelijk gedrag, gehoor-
zaam aan moeder, bemint elkander en blijft mij
dagelijks in uwe gebeden indachtig.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën MEULYSER, MISEREZ,
LEEMAN en BEERENS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.