

« Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed » (Joh. 10-10)

BID OM VREDE VOOR

DE HEER

## HECTOR - JOSEPH MEULYZER

echtgenoot van Mevrouw

**Alice GEEROMS**

geboren te St. Martens-Lierde op 17 april 1899  
en er godvruchtig overleden op 1 september  
1971, voorzien van het Sakrament der zieken  
en de Pauselijke zegen.



De families MEULYZER, GEEROMS, MISEREZ  
en LEMMENS,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken  
van kristelijke deelneming  
en danken U.

---

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Vader was reeds vele maanden ziek; ook dat mocht Hij nog gelaten en vol overgave de Heer aanbieden.

Ons hart schrijnt van pijn bij de gedachte dat zijn ereplaats in ons midden voortaan leeg moet blijven. Toch ligt een lied van stille dankbaarheid op onze lippen, om het onvergetelijk beeld dat de overledene ons nalaat.

In de herinnering van allen die hem hebben gekend zal hij blijven voortleven als een edel mens: hij was door en door eerlijk, eenvoudig en bescheiden, vriendelijk en gediensig. Hij hield niet van veel woorden, maar hij toonde door zijn dagelijkse trouwe inzet, dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden.

Hoe diep lag dit hele leven verankerd in het geloof. In de kern van zijn hart beleefde hij dat de volle maat van dit leven pas bereikt wordt, als het door de Heer wordt gedragen, gelouterd en naar de hemel gericht.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen, beste zusters, ik kon tot hertoe maar een dank U! stamelen. Mocht ik weldra Uw aller voorspreker zijn bij de Heer. Doet voor moeder en voor elkaar zoals Gij voor mij hebt gedaan. Bouwt samen voort aan een heerlijke toekomst voor onze kinderen, die ik van dichtbij volg en voorga in hun herinnering.

Ook U, trouwe verpleegsters, zal ik trachten te vergeeden door mijn voorspraak bij de Almachtige.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U!