

GEDENK MET ONS HET LEVEN VAN

JUFFROUW

HONORINE MEULYZER

Ere-hoofdonderwijzeres,
Burgerlijke medaille 1e klasse,
Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest van
's Lands Onafhankelijkheid.

Geboren te St.-Martens-Lierde op 24 februari
1888 en er overleden op 25 februari 1978, na het
toedienen van het laatste Sakrament.



De families

MEULYZER en MISEREZ,

zeer erkentelijk voor uw
christelijke deelneming,
danken U.

De Heer kon haar geen mooiere dood gegeven hebben : de nacht na haar 90ste verjaardag liet Hij haar deelnemen in Zijn vreugde. Talrijke kaartjes met gelukwensen prijkten nog op de schouw, zij was er zo blij mee geweest, zij had zich hier nog een laatste maal intens gelukkig gevoeld. Daarom kwam de dood voor haar toch onverwacht, de wenskaartjes spraken nog van vele jaren bij...

Het is de genade van God zo lang te mogen leven, steeds in een uitstekende gezondheid. De laatste tijd kon zij wel niet zo goed meer gaan, maar zij aanvaardde dit en bleef steeds haar goed humeur behouden. In stilte kon zij in gebed de Heer danken voor al het mooie dat Hij haar in 't leven heeft geschonken.

Mijn beste familieleden, ik dank U voor de schone oude dag die ge mij hebt bezorgd. Gij wist dat gij altijd welkom waart. Ik zal u hierboven gedenken. En al diegenen die mij de laatste jaren hebben bijgestaan en geholpen, gij weet hoe innig dankbaar ik u ben, moge God het u lonen.

Mijn lieve zuster, voor u is het hard alleen achter te blijven. Vertrouw op de Heer. Wij nemen niet voor eeuwig afscheid van mekaar, ik zeg u enkel

VAARWEL

Ik plukte voor u dit heideplantje
De herfsttijd is vervlogen
Op aarde zullen wij niet meer bij elkaar zijn
Heideplantje... impressie van ons samenzijn
Denk eraan dat ik op u zal wachten

vrij naar G. Apollinaire