

Haar leven was zo kristelijk schoon,  
Rijk geurend in Gods minne,  
Zacht ook was haar de dood, om 't loon  
Dat voortaan zou beginnen.

†

In hoopvol uitzien naar de wederkomst  
van de Heer, zijn wij in het eucharistisch  
gebed verenigd bij het afscheid van

MEVROUW

## **Maria, Irma MEULYZER**

echtgenote van de Heer

**Oscar VAN DEN BOSSCHE,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 29 septem-  
ber 1896 en zacht ontslapen te Zarlardinghe  
op 22 september 1980,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

Haar leven lang heeft zij getracht in alle  
eenvoud, nederigheid en oprechtheid haar God  
te dienen, haar echtgenoot te steunen, haar  
kinderen, kleinkinderen en iedereen hartelijk  
en blijmoedig te begroeten en te ontvangen.  
Zij had een ingeboren taktgevoel en een  
sterke geloofsovertuiging. Tegenover God stond  
zij met schoomvolle liefde; zij ging niet  
groot op eigen verdienen, maar vertrouwde  
nederig en kinderlijk op Gods vaderlijke  
goedheid. Zij begreep de noodzaak van het  
gebed in dit tijdelijk leven. Sinds lange

jaren sloopte een bittere kwaal haar gestel,  
maar altijd bleef zij opgeruimd en gelaten.  
Met geduld en onderwerping droeg zij haar  
grote kruis. Zei Kristus niet: « Hij, die mijn  
volgeling wil zijn, hij neme dagelijks zijn  
kruis op en volge Mij. »

Dierbare echtgenoot, zoveel jaren hebben  
wij samen de wederwaardigheden van het  
leven gedragen. Ik dank U oprecht voor de  
grote steun en de echtelijke liefde tijdens  
mijn jarenlange ziekte. Tot weerziens en  
bid veel voor mijn zielerust.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, bloedver-  
wanten, steeds waren we gehecht aan elkan-  
der, ge waart mijn voldoening en mijn troost.  
Gij allen, die mij in lange ziekte met veel  
zorgen en innige genegenheid omringd hebt,  
U dank ik van harte.

Beste vrienden allemaal, vergeet mij niet  
in uw gebeden.

De families

MEULYZER, VAN DEN BOSSCHE,  
LEEMAN, SOETENS,

**danken U oprecht voor de blijken  
van kristelijke deelneming.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek