

Zalig zij die in de Heer sterven.

+

**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER**

MARIE MEULYZER

geboren te St.-Martens-Lierde, de 7 juni 1883, en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de 7 mei
1963. Versterkt door de HH. Sacramenten der
Stervenden. Lid van de bond van het H. Hart en
van de confrerie van de H. Barbara.

De rust die de achtbare afgestorvene zichzelf,
binst haar lang en werkzaam leven nooit gunde,
heeft Onze Lieve Heer haar nu opgelegd.

Van haar vijftiende jaar, bij het vroegtijdig af-
sterven van vader en moeder, vervulde zij op
voorbeeldige wijze de rol van een hoogstaande en
begaafde moeder, van het talrijk kroost dat haar
werd toevertrouwd. Wat een zorg heeft zij met
echte moederliefde gedragen; hoeveel werk heeft
zij verricht; haar vaardige handen kenden geen
rust, tot dat een onverbiddelijke ziekte haar huis-
houdelijke bezigheid kwam stilleggen.

Groot zijn dan ook haar verdiensten bij de Heer
bijzonderlijk door haar voorbeeldige onderwer-
ping aan Gods wil in hare langdurige ziekte.

Beminde broeders en zusters, die mij dag en
nacht met zoveel zorgen en liefde hebt omgeven,
hebt dank: God zegene en beware U allen. Bidt
intussen veel voor mijn zielezaligheid, en geve de

goede God, dat wij ons allen samen later mogen
terug zien in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

†

De familiën MEULYZER,
MISEREZ.

Zeer gevoelig voor de bliken
van deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U