



Dit weze U een vroom aandenken
aan Mejuffer

STEPHANIE MEULYZER

Zij begon de pelgrimstocht van het leven te St. Martens-Lierde op 19 mei 1889. De weg getoond door haar ouders heeft ze trouw gevolgd : rotsvast in het geloof, vroom in het gebed, ijverig in het werk, zo ging ze 't leven door, dankbaar om al het goede dat de Heer haar schonk, en liefdevol voor de evenmens.

Door een medogenoze ziekte tot rust verplicht, bracht zij haar dagen door in gebed, ze aanvaardde gelaten het offer dat de Heer van haar vroeg en in vereniging met het offer van Christus, droeg zij haar pijnen en miseries aan de Vader op tot heil van de zielen.

Door de H. Communie innig verenigd met de Verrezen Zaligmaker ; Gesterkt door het sacrament der zieken en vrijgemaakt van zondestraf door de pauselijke zegen, gaf zij haar ziel aan haar schepper terug en belandde in de eeuwigheid op 18 november 1965. Haar lichaam rust nu te St. Martens-Lierde om weer op te staan op de laatste dag en met haar ziel opnieuw verenigd, voor eeuwig het loon te genieten voor haar goede werken.

Mijn dierbare zusters, broers en familieleden, ik ben u zeer dankbaar om uw genegenheid en toegewijde zorgen, vooral dan in de maanden van mijn ziek zijn. Laat ons verenigd blijven in gebed. Bidt gij voor mij, ik spreek voor U ten beste bij de Heer.

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verschijne.

Zij ruste in vrede.



Troostend was uw gebed en uw mede-voelen in ons groot leed. Wij bieden U daarvoor onze oprechte dank.

Familie MEULYZER - MISEREZ.