

LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST  
VAN

**Mevrouw ALICE, AMANDA MEUREZ**

echtgenote van

de Heer Richard VAN OVERMEIRE

geboren te Melden op 7 september 1904

en tot het eeuwige leven opgeroepen op 9 mei 1976

gesterkt door het Sacrament der zieken in de

H. Hartkliniek te Oudenaarde

----

Moederliefde is de schoonste en de sterkste liefde.  
God nam de moederliefde als een beeld van zijn  
onmetelijke goedheid.

Sterven is dan ook het eerste leed dat een moeder  
hare kinderen aandoet.

Gedurende haar kortstondige ziekte bleef  
ze even goedhartig, bezorgd voor haar gezin; blij-  
moedig en hulpvaardig voor ieder die met haar  
omging. God, Gij alleen weet wat wij aan Alice  
hadden: een trouwe echtgenote, een liefhebbende  
moeder, een toegewijde grootmoeder; een innig  
goed mens.

En al zagen wij klaar het einde aankomen, toch  
voelen wij ons plots zo arm, nu zij van ons is  
heengegaan.

Toch willen wij U oprecht danken om alles wat  
Gij aan haar hebt gedaan en waardoor zij tot een  
echt goed mens mocht uitgroeien, bemind en ge-  
waardeerd door iedereen.

Beste Richard, ik dank U voor alles. Vreugde en  
leed hebben wij steeds gedeeld en gedragen, daarvoor  
wenste ik nog lang bij U te zijn, maar God heeft  
er anders over beslist.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, nu besef ik  
pas wat gij voor mij hebt gedaan. Ik ben u zeer  
dankbaar.

Bewaart mijn aandenken in ere, door moeder  
steeds te gedenken en veel voor haar te bidden.

O L Vrouw van Kerselare bid voor ons.

De Heer Richard VAN OVERMEIRE

De Heer en Mevrouw

Oscar VAN OVERMEIRE - VAN MULLEM

De Heer en Mevrouw

André VAN OVERMEIRE - MARTIN

Mejuffrouw Marianne VAN OVERMEIRE

Jongeheer Luc VAN OVERMEIRE

Jongeheer Pascal VAN OVERMEIRE

Jongeheer Philippe VAN OVERMEIRE

De families MEUREZ - DE MEDTS en  
VAN OVERMEIRE DE METS

danken U van harte om Uw gebeden  
en Uw blijken van innige deelneming

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde