

«De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in
het rijk van hun Vader.» (Matt. 13/43)



TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

**Lucien, Henri, Léon, Jules
MEURIS**

echtgenoot van Mevrouw

Germaine BOURLEZ

Rustend Eerste factagechef Commerciële
Directie N.M.B.S.

Burgerlijk ereteken 1ste klas, Burgerlijk Kruis
2de klas, Herinneringsereteken 14-18, Gouden
Palmen der Kroonorde, Ridder in de Orde van
Leopold II, Herinneringsmedaille 40-45, Kruis der
Veteranen van Koning Albert, Herinnerings-
ereteken van Zijne Majesteit Koning Albert I.
geboren te Ronse op 14 september 1894 en er
godvruchtig overleden op 5 maart 1977,
gesterkt door het Heilig Sakrament der Zieken.

Zacht en vredig is de Beminde Overledene van
ons heengegaan. Rustig kon hij voor zijn Heer
en Meester verschijnen : hij was bereid.

Zijn ganse bestaan was gegrondvest op prin-
cipes, die hij overtuigd aankleefde en die hij
even wilskrachtig beleefde.

Begaafd met een scherp, sprankelend ver-
stand, met een opgeruimd, mild gemoed, met
een ingeboren, onbaatzuchtige vriendelijkheid,
ging hij zijn weg : vastberaden en doelbewust,
minzaam en rechtschapen.

Hij was een man van eer en plicht : trouw
in zijn diepe, onwrikbare genegenheid voor zijn
gezin : trouw in het gewetensvol vervullen van
zijn beroepspllicht ; trouw in de gemeende
vriendschap voor de velen, die hem genegen
waren.

Het is zo gemakkelijk over die eigenschappen
te spreken ; het is echter zo moeilijk ze zich
eigen te maken.

Hij heeft dat verwezenlijkt, met zijn juist oor-
deel, met zijn karaktervastheid, met zijn goed
hart.

Nuchterheid, optimisme, zin voor humor, ook
in tegenslag, waren tekenende trekken van zijn
leven ; een leven, dat gedragen en gestut werd
door een mannelijk, waarachtig en onwankel-
baar geloof. Hij eerde en diende God met totale
inzet en volledige overgave.

Geliefde echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familieleden : wij waren samen gelukkige
mensen. Afscheid nemen valt hard : doch over
de dood heen, blijf ik, van bij de Heer, innig
met U verbonden. U zult mij nooit vergeten.

Beste vrienden en bekenden : denkt ook U aan
mij in uw gebeden.

De Heer neme hem op in Zijn eeuwige liefde.

De families MEURIS, DEWOLF, BOURLEZ en
CALLEWAERT,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Begrav. Firma Aelvoet, Bordetlaan Druk Dubar