

Wie in Mij gelooft,
sterft niet voor eeuwig.
Ik ben verzezen en blijf met U.



Dankbaar gedenken wij in ons gebed
DE HEER

Maurice, Emiel MEURISSE

echtgenoot van Mevrouw
IRMA VANDER MEEREN

geboren te Kruishoutem op 31 januari 1908
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Eine-
Oudenaarde, op 23 maart 1977.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen « in extremis ». Lid
van alle godvruchtige genootschappen der pa-
rochie.

Wie Maurice gekend heeft, zal hem blijven
gedenken en herinneren als een ingoed mens,
eenvoudig en bescheiden, steeds tot hulp be-
reid. Tientallen mensen welke niet over een
wagen beschikken, heeft hij zomaar uit de
nood geholpen. Waar nood was, wist Maurice
in te springen, altijd gedienstig en bescheiden.
Hij leefde gelukkig onder de zijnen. Zijn ge-
zellig huis was een toevluchtsoord voor me-
nig vriend en familielid.

Maurice was zeer trouw aan zijn geloof, zijn
zondagsmis, zijn dienst aan de Kerk, zijn in-
zet voor alles wat goed was en edel. Van huis
uit had hij dat meegekregen. Heel zijn leven
heeft hij dat gevoed.

Dag aan dag kwam het kruis van het lijden
dichterbij, maar hij en zijn gelukkige echtge-
note wisten dit steeds gelovig en gelaten te
aanvaarden. Vredig en rustig, zoals hij steeds
geleefd had, is hij van ons heengegaan. En

nu beleeft hij tenvolle die eeuwige rust in
en bij de Heer.

Beminde Irma, laat ons huis verder een thuis
zijn voor gans de familie. Ik weet dat ieder
zijn steentje zal bijbrengen om de eenzaam-
heid te overwinnen. Uw geloof en uw gebed
weze verder een richtsnoer dat leidt naar de
Heer. Bij de Heer ligt uw troost. In de ge-
negenheid van gans de familie en de vele
vrienden zal U sterkte vinden. Wederkerig
hebben wij elkaars leven verblijd. Moge de
Heer U daarvoor lonen.

Beste familieleden, uw oprechte genegenheid
en hulp was ons steeds aangenaam. Blijft ver-
der goed voor elkaar en vergeet mij niet in
uw gebeden.

Dierbare vrienden en kennissen, dit afscheid
komt zo onverwacht en pijnlijk. Ik dank u
allen, voor de vriendelijkheid en de attenties
die ik bij u mocht ondervinden. Wilt ook gij
mij in uw gebed blijven gedenken.

Namissen :

maandag 4 april te 8 u.
dinsdag 26 april te 19 u. v.w. Confrerie
v. H. Barbara
zaterdag 30 april te 8,30 u. v.w. Con-
frerie v. H. Hart
zaterdag 21 mei te 8 u. v.w. Confrerie
v. H. Antonius.

Mw Maurice MEURISSE - VANDER MEEREN
zijn echtgenote,

De families MEURISSE - TANT en VANDER
MEEREN - HAERENS

danken U voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Uitg. A. Lombaert, koster - Eine