

†

In liefde en dankbaarheid
gedenken wij

Broeder Michel Meijlaers

(Broeder Candidus)

Broeder van Liefde

Geboren te Overpelt op 16 maart 1924.

Aan de Heer toegewijd op 15 augustus 1943.

Overleden in het A.Z. Sint-Lucas

te Gent op 27 juni 2006.

De kerk was hem nabij met haar sacramenten.

*De gemeenschap van de Broeders van Liefde,
de families Meijlaers - Stevens,
danken zeer oprecht voor de troostende
deelneming, speciaal voor alle gebeden.*

Broeder Michel was zeker niet luidruchtig van aard, in-
tegendeel. Met een ingehouden, peilloze, een iet-wat
raadselachtige glimlach wandelde hij door de dagen,
zonder haast. Zo hebben wij hem enkele jaren gekend
in ons rustoord.

Hij had een lange, actieve loopbaan in het onderwijs. Zo
doorkruiste hij een groot stuk van Vlaanderen.
Achtereenvolgens kwam hij te Hasselt, Turnhout, Hasselt,
Turnhout, Gent, Tessenderlo, Hasselt, Diksmuide en terug
Hasselt, als onderwijzer, directeur, overste. Velen hebben
mogen genieten van zijn pedagogische bekwaamheid.
Hij was groot in het zagezegde kleine. Daarvan getuigen
veel oud-leerlingen en medewerkers.

De laatste jaren ging het steeds minder goed met zijn
gezondheid. Dan heeft hij gekozen voor het rustoord.
Daar kon hij genieten van planten, bloemen en wandel-
ingen. Met de tijd werd het wandelen moeizamer en
de haalbare afstanden werden korter. Heel regelmatig
verpoosde hij bij Maria in onze tuinkapel. Daar heeft hij
innig gebeden. We zijn hem dankbaar voor zijn stille
aanwezigheid bij ons.

Nu geven wij hem uit handen, in de handen van de
levende God. Daar zal hij voor ons een machtige voor-
spreker zijn.



Rouwcentrum Verhoeven - Zelzate - 09 345 84 86