

Treed binnen in het Rijk, dat voor u gereed is !

†

Zalig aandenken aan het leven van  
MEVROUW

**Margaretha, Maria  
MEYVAERT**

**Echtgenote van de Heer  
ALBERT BUYSE**

Geboren te Heusden op 17 april 1903 en  
overleden te Oosterzele op 6 oktober 1975.  
Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

« Wees waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer van het huis komt, 's morgens vroeg of 's avonds laat ». Met deze Evangeliewoorden onderlijnt de Heer Jezus het broze van het mensenleven. Deze goede moeder was zich bewust van haar kristelijke opdracht. Ze stierf zoals ze geleefd heeft zacht en in stilte. Haar voorbeeld van minzaamheid zal velen bijblijven.

God, goede Vader, onverwacht hebt Gij deze vrouw tot U terug geroepen. Zij was gereed, zoals elke gelovige steeds gereed moet zijn. Beloon haar voor al het goede en schone dat zij voor haar gezin en haar medemensen heeft gedaan. Vergeef haar alle

menselijke zwakheden en schenk haar thans de blijvende vrede bij U.

Goede echtgenoot, kinderen en familie, Gods wegen zijn wonderbaar en zijn besluiten zijn voor de mens niet vatbaar ; Zijn Heilige Wil geschiedde. Dank u voor alle vriendschap. Door het gebed en de zondagmis blijven wij toch nauw verenigd. God zegene u allen.

Heer geef haar de eeuwige rust.

De Heer Albert BUYSE,  
De Heer en Mevrouw  
Lucien BUYSE-SMEKENS,  
De Heer en Mevrouw  
Yvan DE GUSSEM-BUYSE,

De Families :  
MEYVAERT, BUYSE, DE SMET,  
EECKHOUT en VAN HECKE,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

---

Uitg. De Brauwer-De Mulder, Oosterzele