

Dankbaar -gedenken wij de verkondiging en het getuigenis op aarde en bidden om de verheerlijking in het eeuwig leven van

## **Pater Valère MEYNS**

### **missionaris van Scheut**

geboren te Roksem op 4 oktober 1924,  
religieuze geloften in Scheut op 8 september 1944,  
priester gewijd te Scheut op 31 juli 1949,  
naar Japan vertrokken op 30 september 1950,  
overleden te Okayama (Japan) op 7 september 1984.

Valère,  
een man, een priester, een missionaris  
naar het hart van de Heer !

MAN was hij in de rijkste betekenis van het woord: scherp van geest, vast van wil, rustig van gemoed wist hij wat hij wilde en zette er alles op om de eens genomen beslissingen uit te voeren. Zijn woord klonk helder, eenvoudig en betrouwbaar. Zijn daad volgde als een frissen, onstuitbare bergstroom ontsproten aan de hoogte van zijn geest en de diepte van zijn hart.

In het gezin van twaalf kinderen waar hij zelf was opgegroeid had hij van vader en moeder geleerd wat het was te delen, te dienen, zichzelf in liefde weg te schenken.

Maar vooral de vreugde van het samenzijn en het grote vertrouwen in Gods Voorzienigheid waren de kostbaarste erfenis die hij van thuis meegekregen had.

Valère was een man uit één stuk: eenvoudig, hartelijk en blij op wie men kon rekenen en bij wie men altijd welkom was.

PRIESTER was hij en blijft hij voor altijd. Op een wonderbare wijze door God geroepen heeft hij spontaan en edelmoedig 'ja' gezegd. Hij is de steile en moeilijke weg van Jezus gegaan: van Nazareth naar Calvarië over Cana en Thabor

heen, van de geborgenheid van zijn jeugdijaren naar het kruisoffer van zijn laatste heilige mis over de feestvreugde van zijn nieuwgedoopte christenen en zijn eigen diep geloof in de steeds aanwezige Heer heen.

Bij zijn eerste afreis naar Japan schreef hij :  
"In gebed en offer verenigd verdienen wij Vaders hemel ook voor het land van de rijzende zon".  
(uit het gedachtenisprentje van zijn afreis).  
Profetische woorden van toen ... die nu door God op een onverwachte wijze 'geconsacreerd' werden tot een unieke en levende werkelijkheid.

Als MISSIONARIS ging en gaat hij ons verder voor: "Ga en onderwijs alle volkeren, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" zei Jezus bij zijn Hemelvaart tot zijn leerlingen. Deze boodschap is bij Valère geen dode letter gebleven.

Vierendertig jaar lang heeft hij in Japan met trouw en moed het Woord van Leven verkondigd en beleefd tot het uiterste toe. Velen hebben naar hem opgekeken, zijn tot het Licht gekomen en hebben het geloof aangenomen.

Maar ook wij zijn 'Licht van de wereld' en moeten door woord en daad dit Licht uitstralen rondom ons.

Met Valère, die nu in Gods liefde opgenomen is, bidden wij:

"Lieve Jezus, nu vraag ik U dat Gij al de missionarissen zoudt zegenen in het bekeringswerk voor U; geef mij de genade nog dikwijls aan dit groot werk te denken en er voor te bidden".  
(uit één van zijn dankprentjes).

Heer Jezus, wees voor Valère eeuwig Licht en Heil !

Danken U  
voor uw gebeden en blijken van deelneming:  
zijn broers en zusters,  
de paters van Scheut.



*En de Heer sprak : " Verlaat uw land  
voor het land dat ik u tonen zal.  
Ga heen naar de heidenen, de ver-  
re volkeren die nog nooit mijn naam  
hebben gehoord en die nooit mijn  
glorie hebben aanschouwd ".  
( uit het gedachtenisprentje van zijn eremis )*