

Wij hebben haar bemind gedurende haar leven,
nooit zullen wij haar vergeten.

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

ADÈLE MICHEL

geboren te Nederbrakel,
den 11 Juli 1869 en er godvruchtig overleden,
den 25 April 1943, versterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden.

De gezondheid is een ijdel woord, het leven
een raadsel; alles is nietigheid, uitgenomen de
belijdenis die wij vóór God doen over onze ijdel-
heid. Bossuet.

Zij was goedhartig, vriendelijk jegens iedereen
en rechtschapen.

Zij aanvaardde met onderwerping aan den Wil
des Heeren de ziekte die haar overkwam. O Heer,
Gij hebt mij beproefd 1... Gij waart mijn hulp in de
benauwdheid, op U heb ik mijn hoop gevestigd.
Want, bij U is barmhartigheid en overvloedige
verlossing. Ps. 45-129.

Duurbare kinderen, ik dank U voor uw leven
van genegenheid en zorgen jegens mij; de Heer
vergelde U alles honderdvoudig. Ik ook heb U
zeer bemind. In den Hemel zullen wij elkander
wedervinden. Blijft mij indachtig in uwe gebeden
en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. afl.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Hector MARROYEN ;
Juffrouw Francine MICHEL ;
Mijnheer François MICHEL ;
Mevrouw Weduwe Oscar MICHEL, kinderen en kleinkind ;
Juffrouw Marie MICHEL ;
Mijnheer Nestor MICHEL, kinderen en kleinkind ;
De Familiën MICHEL, DE WOLF en DENIE.

BEDANKEN.