

„ Wij leven en sterven voor God, onze  
Heer, aan Hem behoren wij toe ”.

(Rom. 14.8)

†

Gedenk in uw gebed  
de heer

**GUSTAAF MICHEL**

echtgenoot van mevrouw  
**Anna Pools**

geboren te Geraardsbergen op 30 augustus 1916 en er godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek op 6 februari 1989, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van de kristelijke gepensioneerden van Overboelare en Goeferdinge  
Lid van vriendenkring St.-Bavo-Overboelare

—  
De families Michel, Pools,

Flamant en Plaetens

danken voor de blijken van deelneming.

Tegenover de dood staan wij machteloos en lijden en eenzaamheid kunnen ons leven somber maken. En toch weten wij dat wij geschapen zijn om in Gods liefde te leven.

Na een welgevuld leven van dienstbaarheid en plichtsvervulling overvielen hem de laatste maanden veel leed en pijn. Toch heeft hij dit kruis gedragen met veel geduld en overgave.

Nu is zijn taak vervuld. Moge hij nu de beloning ontvangen voor het vele goede dat hij gedaan heeft. Het beeld dat hij ons nalaat was edel en schoon. Mogen wij dit beeld levendig houden en voor hem blijven bidden als een teken van onze dankbaarheid en liefde.

—  
Begrafenisond. Andries, Geraardsbergen

Druk. De Vos. Koster. Overboelare - T. 054-411267