



Liefdevol aandenken aan  
de heer  
**Peter Michel**

Geboren te Geraardsbergen  
op 23 oktober 1964 en  
godvruchtig overleden te Zottegem in het  
A.Z. Sint-Elisabeth op 19 november 2003,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

*Bestuurslid van Groen-Wit Dertinge.  
Lid van Ziekenzorg en van "Licht en Liefde".*

---

Kimberly Michel,  
Frans en Cecile Michel - Matthijs,  
Karel en Joëlle Michel - Beaucamps,  
Stéphanie en Charlotte,  
Georges Michel (†) - Maria Van Nieuwenhove,  
danken u voor uw gebed en medeleven.

Ook al betekent de dood een verlossing voor jou,  
toch doet het onnoemelijk veel pijn om je te laten gaan.

Ondanks je ziekte, tegenslagen en verdriet ben je  
steeds de optimist gebleven.

De bekommernis om je kind was de drijfveer van je  
positieve ingesteldheid.

De steun die je kreeg van je talrijke vrienden van de  
kaartersclub, voetbal, je werk en "Licht en Liefde" zijn  
een sprekend bewijs van hun dankbare vriendschap  
voor alles wat jij voor hen betekende.

De laatste weken ben je stilletjes uitgedoofd en nu ben  
je helaas van ons weggegaan.

Dank voor de gezellige momenten tijdens je te kort  
bestaan!

"Dank aan mijn broer en schoonzus voor hun lieve  
attenties en aan allen die mij tot de laatste dagen  
hebben gesteund".

"Ma, pa duizend maal dank voor de goede zorgen.  
Ondanks mijn blindheid genoot ik door jullie nog elke  
dag van een beetje zon".

*Begr. Van Vijle*

