

Zoals goud en zilver door het vuur, zo werden wij
beproeft door het lijden. (Eccl. II s.a.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

AIMÉE - CÉLESTE - MARIE MICHIELS

weduwe van Mijnheer

REMI VAN DER LINDEN

geboren te Woubrechtgem, de 23 februari 1876.
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove,
de 18 februari 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Zalig de vrouw van wie men bij het afsterven mag
zeggen: „ Haar leven lang was zij een oprecht kristene
vrouw, zij eerde God en was minzaam en lief jegens
haar evenmens. ” Haar verblijf hier op aarde was
vol verdiensten. De korte tijd die ze samen met haar
echtgenoot mocht beleven was zij de trouwe echtgenote,
die samen met haar man vreugde en smart heeft ge-
dragen, en die onverpoosd dag aan dag hard heeft
gewerkt voor het gezin.

Toen God haar ziekte en alle andere leed, als beproe-
ving overzond, bleef zij met voorbeeldige gelatenheid
onderworpen aan de H. Wil van God. Zacht en
kalm gaf zij haar schone ziel aan God terug.

Bemide kinderen, ik dank u van harte om uw liefde
en genegenheid. Van uit de hemel blijf ik over u
waken en voor u bidden. Blijft immer verenigd, bemint
elkander gelijk ik u bemind heb en de goede God
van vrede zal met u zijn. Tot weerziens in de hemel.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.afl.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel Tel. 434.70



*De familiën MICHIELS, VAN DER
LINDEN, CEUTERICK en VAN DER
LINDEN*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.