

†

In onze Kristelijke hoop bidden wij voor

MEVROUW

Alice, Marguerite MICHIELS

weduwe van de Heer Adelson VANDENHAUTE,

geboren te Everbeek op 31 mei 1898 en godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 25 augustus 1986, Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De families

MICHIELS, VANDENHAUTE,
VAN ASSCHE, OPDECAM,

danken U.

Namis : zondag 21 september 1986.

« Er is een goed mens gestorven ». Dit oordeel is het schoonste welk overlevenden omtrent deze afgestorvene kunnen uitbrengen.

De dierbare overledene was steeds dezelfde, aangenaam en toegenegen, een Kristen vol overtuiging die fier haar geloof beleefde. Dat zijn kleine en weinig opvallende dingen : eenvoudig leven, al zijn plichten vervullen ; het zijn deze dingen die op de dag van het afscheid tellen en beloofd worden.

Mijn dierbaren allemaal, ik dank U voor uw trouwe liefde en genegenheid. Gij zijt voor mij de steun geweest in mijn lange levensjaren. Bijzonder mijn nicht dank ik voor de kommervolle zorgen en voor alles wat gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Bidt nu tot God dat Hij in zijn grote barmhartigheid zich over mij erbarme.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust en vrede.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek