

Er zal geen nacht meer zijn, want de Heer zal over hen lichten.



TOT VROME GEDACHTENIS

aan

De Heer Emile MICHIELS

echtgenoot van

Mevrouw Maria CLAESSENS

Lid van de Bond van het H. Hart

Lid van de K.W.B.

geboren te St-Agatha-Berchem, op 21 februari 1915 en godvruchtig overleden te Asse, op 13 april 1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Nog in volle licht van het Paasgebeuren is hij heengegaan.

Voor degenen die hem hebben gekend, zal hij blijven voortleven als iemand die met de glimlach dankbaar was voor het goede dat het leven kan schenken. Met trouw en overtuiging nam hij deel aan de levensuitingen van de gelovige gemeenschap en hij zette zich in voor de sociale werken van de parochie. De Heer moge hem die inzet van zichzelf aanrekenen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, blijft verenigd in genegenheid en hulp voor elkander. De toegewijde en oprechte belangstelling voor mekaar waarborgen geluk in alle omstandigheden van het leven.

Vrienden allemaal, dank voor uw welgemeende vriendschap. In een wereld van welvaart

en genieten blijft vriendschap nog altijd het kostbaarste dat men kan bezitten.

Heengaan voor een gelovige is geen afscheid maar een hoopvolle verwachting op volledige vereniging in Gods liefde.

Mevrouw Emile MICHIELS, geboren Maria CLAESSENS;

De Heer en Mevrouw Francis DUBOIS-MICHIELS en kinderen;

De Heer en Mevrouw Freddie MERCKEN-MICHIELS;

Mejuffrouw Lydia MICHIELS;

De Jongheer Mario MICHIELS;

De Heer Charles MICHIELS, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families MICHIELS, CLAESSENS, MAGOSE en VAN WILDER,

danken voor het betuigde medevoelen.

Druk. Em. Tiebout, Dilbeek.