

Al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven
voor eeuwig! (Off. ov.)

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Georges MICHIELS

zoon van wijlen KAMIEL en MARIA DE VOS

Geboren te Michelbeke op 31 december 1907 en
godvruchtig overleden in St Elisabethkliniek te
Zottegem op 20 februari 1977, gesterkt door het
Sacrament van de zieken.

De dood is verkieslijk boven een leven vol
bitterheid en de eeuwige rust gaat boven een aan-
houdende kwelling.

De Heer zelf is ons in het lijden voorgegaan
en velen roept Hij langs de moeizame lijdensweg
tot zich terug.

De betreurde overledene werd op zijn beurt
door het lijden getroffen en was zijn ganse leven
aangewezen op de hulp van anderen. Nooit uitte
hij een klacht over zijn beproeving, maar met
moed heeft hij zijn lijden gedragen. Hij werd
met tedere zorgen omringd door de zijnen; hun
toewijding heeft zijn leven verlengd en draaglijk
gemaakt.

Hebt dank duurzame familieleden om uw liefde
en een aanhoudende bijstand. God alleen kan u
vergelden. Hebt dank allen die mij liefderijk hebt
bezocht en moed ingesproken. In de hemel spreek
ik voor u ten beste. Vaart allen wel en tot weer-
ziens in de eeuwigheid.

Jezus, barmhartigheid.



De families MICHIELS en DE VOS,

zijn U zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U ten zeerste.

Drukk. De Ryck-Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529