



Gedenk in uw vroom gebed

Heer

**GERARD MICHIELS**

echtgenoot van Mevrouw

**ESTHER DE WINNE**

geboren te Leeuwegem op 7 januari 1912 en overleden te Zottegem-Leeuwegem op 29 november 1979, gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

—  
Voor uw meebidden en meevoelen danken U :  
Mevrouw Gerard Michiels-De Winne Esther,  
Heer en Mevrouw Marc Michiels-Mertens,  
Mejuffer Lena Michiels,  
Mejuffer Magda Michiels,  
Jongeheer Jan Michiels,  
De families Michiels, De Winne, Van Der Donck  
en Van Crombrugge.

In deze laatste najaarsdagen, wanneer alles in de natuur stil wordt, afsterft en verdwijnt is vader heengegaan.

Hij, die op zijn landerijen zo meeleeft met het wisselen van de seizoenen, met zaaien, planten en oogsten, met de dieren en het weer is op deze rustige novemberdag voor eeuwig ingeslapen.

Sterven is heengaan uit het huis waar wij leven, uit het midden waar wij wonen, uit de omgeving van mensen en dingen waarmee wij vergroeid zijn. Sterven is de grote ontmoeting met de Heer.

Daarom bidden wij : God onze Vader, wij danken U om het goede in zijn leven en vragen uw erbarmen voor hetgene hem ontbrak. Laat nu ook hem delen in de vreugde van de Verrijzenis door Christus onze Heer.

Dierbare echtgenote en kinderen, mijn leven was een algehele inzet voor u. Uw genegenheid en zorgen waren mij een grote troost. Draag nu uw liefde over op elkaar en bid voor mij, ook gij mijn goede familieleden en vrienden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

R. De Smaele — Begrafenisondern. J. Gabriels