

In de schaduw van het Kruis rust en hoop ik.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

De Heer Kamiel MICHIELS weduwnaar van Mevrouw Maria De Vos

geboren te Rozebeke, de 24 October 1877 en godvruchtig overleden te Michelbeke de 8 November 1953

Voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

In het Kruis ligt het heil en de verlossing. Alleen wie leeft volgens Gods wil en geboden zal vrede vinden en hoop op eeuwig leven.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven slechts een droom, het geluk hier beneden van korte duur: alles is ijdel, behalve God beminnen en Hem alleen dienen.

De dierbare overledene was een goed echtgenoot en vader, een werkzaam en eerlijk man, hij was lichamelijk sterk gebouwd en toch... hoe zwak is de mens en hoe broos de gezondheid en het leven! Gelukkig de mens die in de ziekte de stem van God erkent en door de Sacramenten gezuiverd en gesterkt, bereid is terug te keren naar zijn Schepper. Zulk een dood is kostbaar in Gods ogen en troostvol voor deze die hij nalaat. Beminde kinderen en kleinkinderen, gij waart de zorg van mijn leven. Pijnlijk is het van elkander te scheiden, maar de dood breekt de banden der liefde niet, met moeder blijf ik voor U zorgen. - Draagt de gedachtenis van uw ouders in uw leven, bemint elkander en blijft mij in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis indachtig. Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus Bermhertigheic.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Dr. Schautteet-De Spiegeleer - Zottegem



De Heer Georges MICHIELS,

De Heer en Mevrouw Gaston MICHIELS-DE COUVREUR,

De Heer en Mevrouw Leon DE LANGHE-MICHIELS, zijn kinderen

Mejuffer Marie-Christine MICHIELS,

De Heer Luc DE LANGHE,

zijn kleinkinderen

De familiën MICHIELS, DE VOS, VAN HAEZEVELDE en GHIJS.

BEDANKEN.