



Wij vragen dat we steeds de wil van God kunnen aanvaarden in ons leven.

Zo zijn wij verenigd in gebed, bij het heengaan uit deze wereld van

MEVROUW

## **Maria MICHIELS**

**echtgenote van de Heer**

**Richard DE HENAU**

Ze werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 11 juli 1910 en is gelovig gestorven te Herzele op 14 april 1980, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Ontsteld en bedroefd hebben we het te vroege en plotse sterven van Maria vernomen. Zonder afscheid heeft moeder ons verlaten, maar wel goed voorbereid; want haar leven en werk waren één getuigenis voor de Heer en een stichtend voorbeeld voor haar medemensen.

Korte uren voor haar dood nam ze nog de beslissing mee te gaan op bedevaart naar het heiligdom van de H. Jozef.

We vragen ons af, waarom? Alleen het geloof kan daarop het passende antwoord geven, ons troosten en tot rust brengen.

Wij danken God, omdat Hij ons zo een goede echtgenote, moeder en grootmoeder gegeven heeft.

Haar leven was eenvoudig, schoon en gelovig. Ze was in woord en werken een stichtend voorbeeld voor haar familie en medemensen.

Ze vond het ware en stille geluk in haar huisgezin.

In de H. Eucharistie en veelvuldig gebed vond ze de steun en de sterkte, gelukkig en blij te leven. De H. Maagd Maria en de H. Jozef waren haar geliefde heiligen.

Wij geloven dat moeder nu leeft, anders en toch waar. Wij begrijpen het niet maar betrouwen op de Heer, door wie alles leeft.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, familieleden en vele vrienden. Wij zijn samen zeer gelukkig geweest en hebben voor mekaar geleefd. Vreugde en lijden hebben we samen verwerkt. Dank U voor alles. Mijn strijd is gestreden, uw leven loopt nog verder. Maak van het leven iets schoon en edel. Vergeet me niet in uw gebed en schone herinneringen. Moge de Heer U nog lang samen, gezond en welvend bewaren.

Richard DE HENAU,  
André en Cecile VAN DAMME - DE HENAU  
en zoon,

Petrus en Yvonne CORNELIS - DE HENAU  
en kinderen,

Pierre en Denise BEERENS - DE HENAU,  
Marcel en Rosette DE HENAU - DEN TANDT  
en kinderen,

Lucien DE HENAU en dochtertje,  
De families MICHIELS, DE HENAU, WATTE  
en VAN DE WIELE,

danken oprecht voor de vele blijken van christelijke deelneming bij deze pijnlijke rouw.

begrafenis. van den neste - druk. van boxstael