

Om als martelares te sterven hebben wij zwaard  
noch vuur nodig, het is voldoende geduldig te zijn in  
het lijden. (H. Greg.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

## MARIA MARTHA MICHIELS

echtgenote van DE HEER

LÉON DE LANGHE

geboren te Michelbeke, de 3 december, 1914 en er  
godvruchtig in de Heer ontslapen de 5 februari 1964,  
voorzien van de H.H. Sacramenten van de zieken.

\* \* \*

Nog zó jong werd zij getroffen door een ongenees-  
bare ziekte, die haar gestel langzaam ondermijnde.  
't Was een uiterst zwaar kruis. Zij hield zoveel van het  
leven en van haar dierbaren. Zij wist dat zij er nog  
zó nodig was.

Hoe hard ook, gesterkt door Gods genade en alle  
mogelijke menselijke bijstand en troost, bleef zij ge-  
duldig en gelaten tot in de laatste ogenblikken van  
haar leven op deze wereld.

Haar schone ziel werd als een diamant geslepen tot  
een fonkelende edelsteen voor het eeuwig Paradijs van  
de grote, heilige God.

"Zij heeft met Christus geleden, moge zij ook met  
Hem verheerlijkt worden!" (naar Rom. 8, 18)

Geïefde Man, meer hadt gij de laatste weken voor  
mij niet kunnen doen. Bij de Heer bid ik voor u om  
moed en sterkte. De Heer verlaat nooit die Hem lief-  
hebben.

Dierbare Zoon, blij de troost van vader. Leef altijd  
deugdzaam en christelijk, onwankelbaar trouw aan het  
H. Geloof.

Bemide Broeders, Zusters, Familieleden en u voor-  
al mijn goede Hélène, die mij als een beste moeder  
hebt bijgestaan, hebt allen innig dank voor uw trouwe  
genegenheid en zorgen. Uw oprechte liefde was als een  
voorsmaak van Gods goedheid.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, weer mijn zaligheid.

Heer Léon DE LANGHE,  
Heer Luc DE LANGHE,  
Heer Georges MICHIELS,

De families MICHIELS, DE VOS, DE LANGHE en SCHOCKAERT,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van innige deelneming en

DANKEN U.

Drukk. De Rijck-Dubelloy, Acacialaan 41 Zottegem Tel. 70.05.29